

LIÊN HỘI TIN LÀNH BÁP-TÍT VIỆT NAM BẮC MỸ

Cơ Quan Truyền Giáo Việt Nam

Vietnamese Mission Board



Bản Tin - Tháng 12, 2024

Sự Sống Mùa Giáng Sinh

BĐH VMB:

- MS Lê Thành Toàn – Giám Đốc (mstoan@gmail.com)
- MS Timothy Xuân Trần – Ủy Viên (TimothyTran3@gmail.com)
- Thầy Huỳnh Q. Minh – Thủ Quỹ (mqhuynh2006@gmail.com)

Homepage: www.baptistvmb.org

ZELLE Donation to:

BaptistVMB@gmail.com

“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” – Mác 16:15

- **Sự Sống Mùa Giáng Sinh** – MS Lê Thành Toàn, tr.1
- **Tâm Tinh Truyền Giáo** – MS Lê Thành Toàn, tr.3
- **Món Quà Ý Nghĩa** – MS Nguyễn Bá Nghệ, tr.5
- **Thư Cám Ơn, GHBTTG** – MS Ezra Quan, tr.6-7
- **Thơ – Chịu Khổ Vì Danh Chúa** – TMN, tr.7
- **Hành Trình Yêu Thương!** – MS Nguyễn Công Thành, tr.8-9
- **Huấn Luyện Môn Đệ Lãnh Đạo** – VMB-VN, tr.10
- **Nữ Truyền Giáo Đến Alaska, Cô Valeria Sherard (1923-2007)** – NHB, tr.11-12
- **Sinh Hoạt CTHB – VMB** – Ban Điều Hành CTHB - VMB, tr.13
- **Vài Hình Ảnh Các Sinh Hoạt Gần Đây** – VMB, tr.14

Khi thiên sứ Gáp-ri-ên đến báo tin với Ma-ri, câu trả lời thuận phục của người thiếu nữ trẻ này tuy ngắn gọn nhưng mang đầy ý nghĩa của tâm lòng tận hiến, “Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!” Trinh nữ Ma-ri có thể từ khước để chọn một hôn nhân êm ấm và suôn sẻ, thay vì một tương lai hôn nhân đầy dẫy sự hiểu lầm, làm mục tiêu cho xã hội dèm pha, nguy hiểm với pháp luật, và nhất là một tương lai đầy chông gai và cả một núi trách nhiệm nuôi dưỡng Con Đấng Chí

Cao. Nếu có mùa Tạ Ơn trong thời xưa, thì Ma-ri sẽ có bao nhiêu lời tạ ơn Chúa? Sự kêu gọi của Chúa cho cô dường như chỉ là một trọng trách và không có lời hứa hẹn gì, cho một cô gái hiền lành đang ao ước một cuộc sống bình an hạnh phúc. Câu chào duy nhất từ thiên sứ là: “Hỡi người được ơn, chúc mừng cô! Chúa ở cùng cô!” Lời chúc mà mọi con cái Chúa đều ao ước - Được ơn, và có Chúa ở cùng! - Câu nói bao gồm hết mọi lời cầu xin trong đời sống chúng ta. Nhưng sau lời chào thì là một sứ mệnh trọng đại thay đổi cả tương lai của một thiếu nữ hiền hòa. Được Chúa thăm viếng là cả một sự thay đổi lớn cho cuộc đời của Ma-ri. Cũng tương tự như vậy. Trong mục vụ truyền giáo VMB, chúng tôi được gặp gỡ những người hầu việc Chúa một cách trung tín với đầy nhiệt tâm. Chúng tôi được thấy tận mắt, nghe tận tai những lời tường thuật về những con người được Chúa thăm viếng, kêu gọi; và nghe những bài về sự những cam go thử thách và chiến thắng trên bước đường chức vụ.

Tìm kiếm đời sống vui thỏa (pursuit of happiness) là bản tính tự nhiên Chúa ban cho loài người. Phần đông người ta sẽ phấn đấu để có một đời sống an nhàn, tự do, và bình yên. Nhưng là những tinh binh của Đấng Christ, đời sống vui thỏa không phải là sự thoải mái trong thế gian tạm bợ này, nhưng là lòng vui mừng bước đi với Chúa Giê-su trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Thế thì chúng ta cảm tạ vì được Chúa ở cùng - an ủi, dạy dỗ, và thêm sức. Chúng ta cảm tạ vì cuộc sống ý nghĩa Chúa ban dù trong thuận cảnh cũng như nghịch cảnh. Câu trả lời của Mari ngắn gọn nhưng với một cam kết cả cuộc đời thuận phục theo chương trình của Chúa để rồi qua cô mà Đức Chúa Trời đã thành nhân sống giữa loài người.



Mùa Giáng Sinh lại đến! Mọi người vui mừng kỷ niệm Con Chúa giáng trần cứu chuộc chúng ta. Nhưng suy gẫm thêm, Chúa Giê-su từng nói: “Vì lý do này mà Ta đến” để ban Lễ Thật sự sống (Giăng 18:37); để soi ánh sáng hy vọng vào thế giới tối tăm đầy tuyệt vọng (Giăng 12:46); để ban sự sống cho những người đang chết mất trong tội lỗi (I Giăng 4:9); và cho những ai tin nhận Ngài, thì Ngài đến “**để chiên được sống và sống sung mãn**” (Giăng 10:10).



Vậy thì, thế nào là sống sung mãn từ góc cạnh truyền giáo? Khi Chúa Giê-su nói với người đàn bà Sa-ma-ri về nước hằng sống, ý nghĩa “nước” mà Ngài ban cho nghĩa là, được đầy đầy sự ngự trị của Thánh Linh đến nổi văng ra đến sự sống đời đời (Giăng 4:14). Nước sự sống tuôn tràn trong đời sống chúng ta là kinh nghiệm sống trong ân điển của Chúa, kinh nghiệm vượt qua những thử thách và chiến thắng những cám dỗ trong cuộc sống. Sức sống thiên thượng này được bày tỏ qua lòng yêu kính Chúa, tình yêu dành cho những người đang chết mất, qua lời làm chứng ơn phước Chúa, qua tình yêu thương thông công, qua sự hài hòa với anh em trong Chúa, và qua việc góp phần hỗ trợ chương trình truyền giáo cho dân tộc của chúng ta trong hội thánh địa phương tại Việt nam, và nhiều nơi khác.

Lòng tận hiến của cô Ma-ri, đặt mình hoàn toàn theo ý Chúa đã đem lại nguồn phước cứu ân cho cả nhân loại. Nhiều người tại Việt-nam đã dâng cả đời sống mình cho việc rao truyền Phúc Âm. Chúng ta có thể chọn hướng đi cho tương lai mình trong việc chọn ngành học, chọn người phối ngẫu, chọn ngành phát triển bản thân, năng khiếu, hoặc kinh tế gia đình. Nhưng trên cả mọi sự đó chính là mục tiêu chính - làm vinh hiển danh Chúa. Chúng ta dâng đời sống mình làm nhíp cầu kết nối, mang Giáng Sinh đến cho nhiều người đang cần tình yêu và sự tha thứ tội lỗi. Với sự dâng hiến rộng rãi của con cái Chúa, VMB đã thực hiện nhiều công tác truyền giáo:

- Hỗ trợ phụ cấp cho những người hầu việc Chúa tại cánh đồng Việt-nam.
- Tài trợ các chương trình truyền giảng đặc biệt - như Tết, Thánh Kinh Hè, Giáng Sinh và các chương trình truyền giảng đặc biệt - cho các nhóm và hội thánh Báp-tít tại Việt-nam.
- Duy trì công tác truyền giáo tại Nam Hàn.
- Ủy lạo chương trình cứu trợ và tái kiến thiết cho nạn nhân bão lụt Yagi.
- Thiết lập dự án Tủ Thuốc Hội Thánh - Mời các lãnh đạo đến để được huấn luyện sơ đẳng cứu thương và phát tủ thuốc cho các nhóm Baptist.
- Hỗ trợ các chương trình huấn luyện nhân sự qua Zoom hoặc tập trung.
- Hỗ trợ con em người hầu việc Chúa trong Chương Trình Khuyến Học.
- Sai phái một số tình nguyện viên đi thăm viếng cánh đồng.

Walkathon năm nay, trong tinh thần hiệp tác cao, đã được tổ chức tại năm 5 địa điểm như sau:

- Atlanta, Georgia
- Baton Rouge, Louisiana
- Dallas, Texas
- Greenville, South Carolina
- Salt Lake City, Utah

Tạ ơn Chúa luôn làm những việc lớn và khó hơn những gì chúng ta suy tưởng! Cảm tạ Ngài đã cho quý vị khắp nơi cùng hiệp tác với VMB – Môn Đệ Hóa tín hữu và Truyền Giáo đến mọi người! Nguyện đời sống chúng ta là những ngôi sao đưa dắt nhiều người tìm đến Cứu Chúa Giê-su, và khiến chúng ta trở nên những cánh tay và bàn chân nối dài để khích lệ và hỗ trợ những đầy tớ trung tín của Chúa chúng ta!

Mục sư Lê Thành Toàn

BE A
light
FOR ALL
to see
MATTHEW 5:16

Tâm Tình Truyền Giáo

Trong quyển “The Shadow Of An Agony,” Oswald Chambers nói: “No man is the same after an agony; he is either better or worse, and the agony of a man’s experience is nearly always the first thing that opens his mind to understand the need of Redemption worked out by Jesus Christ.” Tạm dịch “Không ai có thể vẫn như cũ sau một kinh nghiệm đau khổ, và nỗi đau mà một người trải qua gần như là điều đầu tiên mở lòng họ để thấm hiểu nhu cầu Cứu Chuộc qua Chúa Giê-su.” Trong hành trình thăm viếng cánh đồng truyền giáo Việt nam, nhìn thấy thảm cảnh bão lụt Yagi, chúng tôi thấy rõ hơn về nhu cầu cấp bách của việc thi hành Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-su. Thế gian hư hoại này cần sự quan phòng của Chúa, và những người trong hoàn cảnh tuyệt vọng cần sự thăm viếng của Chúa hơn bao giờ hết.

Qua tin tức báo chí và mạng, không nhiều thì ít chúng ta được biết những trường hợp tang thương - những người mất hết người thân chỉ còn lại một mình. Kẻ khác thì cả căn nhà tồi tàn với đàn gia súc nhỏ nhỏ cũng không còn. Người thì phải dựng lại lều để ở; người khác phải ra đi vì nơi chôn nhau cắt rốn đã bị sạt lở chôn vùi. Câu than vãn thường nghe là “Ôi Trời, tại sao ...?” Nhưng đây cũng là lúc bàn tay yêu thương giúp đỡ của Hội Thánh Chúa mang đến tình yêu và hy vọng trong Chúa Giê-su đến cho những tâm hồn đau thương này.

Đoàn VMB gồm 3 đến 7 người đến thăm nhiều điểm nhóm và hội thánh từ Cà Mau đến Hà Nội, từ thành phố đến thôn quê. Chúng tôi chia sẻ giảng dạy, giúp đỡ khích lệ, lắng nghe và đồng cảm. Chúng tôi đã được nghe lời tâm tình của những người sống cho Phúc Âm. Họ đi làm chỉ để duy trì kinh tế gia đình, nhưng sinh hoạt chủ yếu là chứng đạo, thăm viếng, và dạy Lời Chúa. So với đời sống chạy đua cầu tiến ở Bắc Mỹ, những nhân sự truyền giáo nơi thôn dã không ngừng thờ phượng, học hỏi, và môn đệ hóa. Tại Cà Mau, một mục sư gom lại những người cai nghiện, những gia đình đổ vỡ, những trẻ em mồ côi, và những người dân tộc nghèo khó. Ông có nhiều mảnh đất rẫy rác nên gom họ lại để làm nông trại, làm ruộng (nuôi tôm). Ông giúp họ môi trường sinh nhai, và rồi môn đệ hóa họ qua việc thờ phượng và học Kinh Thánh hằng ngày. Hai mục sư khác đã học xong chương trình VBTS thì xây dựng công việc Chúa qua mô hình hội thánh vệ tinh - huấn luyện nhân sự hàng tuần rồi chia ra chăm sóc các nhóm nhỏ tại địa phương mình. Tại Điện Biên, Lào Cai, Hải Dương là những nơi còn chậm tiến thì mô hình huấn luyện qua mạng đã giúp rất nhiều trong việc trang bị người hầu việc Chúa. Còn VMB thì hỗ trợ tài chánh, tạo phương tiện thời gian và phương tiện đi lại cho nhân sự. Mô hình hội thánh vệ tinh tại những nơi này, không chỉ giúp về việc trang bị, nhưng còn là công cụ dùng để khích lệ, động viên, và chiến lược hóa công tác truyền giáo cho người dân tộc.

Sài Gòn, Hà Nội và những thành phố phần thịnh khác như Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng là nơi tụ tập giới trẻ và những người có trình độ học vấn, thì có khuynh hướng theo đuổi sự nghiệp và hưởng thụ. Vì cơ hội làm ăn tốt hơn, nên phần nhiều thanh niên ra trường đổ dồn về làm cho các cơ quan hoặc hãng xưởng. Tuy nhiên, Chúa cũng có chương trình phát triển Vương Quốc Ngài tại đây. Tại Sài Gòn, nhiều anh em trẻ tuổi, có bằng cấp đại học, đầy hứa hẹn cho một tương lai an nhàn thoải mái, thế nhưng họ lại gia nhập vào các tổ chức không vụ lợi. Đoàn VMB đã đến thăm viếng các bạn trẻ đang phục vụ trong một chi nhánh của Our Daily Bread (ODB - <https://vietnamese-odb.org/>). Họ chọn lối sống bình dị với sự chu cấp hàng tháng dựa trên sự dâng hiến. Tại Hà Nội, một bác sĩ trẻ tuổi và đồng bạn thuộc nhóm Y Khoa hiệp lại làm việc với một tổ chức

Mô hình hội thánh vệ tinh, không chỉ giúp về việc trang bị, nhưng còn là công cụ dùng để khích lệ, động viên, và chiến lược hóa công tác truyền giáo cho người dân tộc.

gọi là Hospice Spring (<https://www.facebook.com/trungtamhospicespring>). Họ cũng bỏ qua mục tiêu phát triển kinh tế cá nhân để đặt ưu tiên mục vụ an ủi, đem hy vọng cứu rỗi đến cho người đang chuẩn bị bước vào cõi chết.

Điều tiên quyết của VMB là truyền giáo đến muôn dân. Tại Hà Nội, Hội Thánh Sứ Mệnh dưới sự lãnh đạo và một nhóm lãnh đạo có tinh thần hiệp tác và tận hiến. Tôi nhận thấy đời sống vâng phục của họ đã khai phóng quyền năng của Chúa trong việc truyền giáo và đào tạo môn đệ. Giữa những thách thức trong cuộc sống - con còn nhỏ, kinh tế gia đình thiếu kém, và trách nhiệm thì nhiều, nhưng họ vẫn kiên trì chấp nhận, để được sai phái đi giúp đỡ những điểm nhóm trong và chung quanh thành phố Hà Nội. Họ tổ chức những mục vụ huấn luyện qua sự hỗ trợ của VBTS và một số tổ chức huấn luyện thần học. Hội thánh có sinh hoạt nhóm nhỏ học Kinh Thánh hằng tuần. Trong công tác truyền giáo, hội thánh tổ chức sinh hoạt thể thao hàng tuần, mở câu lạc bộ tiếng Anh, và chương trình thông công bồi linh. Với khả năng Vương Quốc, hội thánh sai phái các nhân sự đi thăm viếng, cố vấn và hỗ trợ các công tác điều hành và xây dựng cho các nhóm ở các vùng phụ cận.

VMB thăm viếng cánh đồng hàng năm để khích lệ, học hỏi, và lượng giá công việc Chúa tại Việt Nam. Sự kết nối giữa Báp-tít Việt Nam và Bắc Mỹ ngày càng gần gũi hơn qua hai công tác huấn luyện (VBTS) và phát triển hội thánh (VMB). Nguồn hỗ trợ và tài trợ đến từ các mục sư, lãnh đạo trong các hội thánh Báp-tít trong Liên Hội, và sự dâng hiến của con dân Chúa khắp nơi. Qua sự kết nối trong yêu thương này, công việc Chúa được mở mang trên mọi phương diện. Xin quý vị đồng lòng cầu thay cho người Việt chúng ta ở Việt Nam, Bắc Mỹ, và khắp nơi được nghe, biết, và tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa đời sống mình.

Cảm tạ Chúa và ngợi khen Danh vinh hiển đời đời, vô tận, vô biên; Ngài đã cho chúng tôi có một chuyến đi đầy ý nghĩa, nhìn thấy, và trải nghiệm những khoảnh khắc cuộc đời tại Việt Nam! Nguyên xin Chúa ban ơn, thêm sức cho toàn thể con dân Chúa; xin Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng con mỗi ngày, sống biết ơn Chúa, hết lòng vâng theo Đại Điều Răn, và hoàn thành Đại Mệnh Lệnh – truyền ra Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-su đến muôn dân, từ nay cho đến ngày Chúa Giê-su tái lâm! Amen!

Mục sư Lê Thành Toàn



*Cảm tạ Chúa cho quý Ông Bà Mục sư, quý Ân Nhân, Tín Hữu
đồng hành cùng VMB trong một năm qua! Chân thành cảm ơn tấm
lòng kính Chúa yêu người và hiệp tác trong công việc Chúa của quý vị!
Kính Chúc Quý vị một mùa Giáng Sinh phước hạnh và một Năm
Mới bình an, vững bước đi theo Chúa mỗi ngày!*

Mừng Chúa Giáng Sinh!

Món Quà Ý Nghĩa

Cuối tháng 9 năm 2024, cuộc sống đang vào mùa Thu, mọi người miền Bắc Việt Nam vẫn an bình theo dòng chảy cuộc đời... Đột nhiên xuất hiện một vùng trời đầy mây đen gió lớn... Đúng theo thông tin khí tượng cho biết rằng, sẽ có bão lớn - YAGI quét qua các tỉnh miền Bắc Việt Nam... Thật không ai nói được chữ “ngờ” - nhiều nhà cửa hoa màu bị cuốn trôi, kể cả con người, nhiều người đã mất tích, hoàn cảnh tang thương bao trùm.... Nhưng tạ ơn Chúa, trong hoạn nạn, thiên tai, đau khổ, thì những tấm lòng yêu thương của anh chị em Người Cơ đốc khắp nơi được bày tỏ.... Câu nói chí lý đã đến với chúng tôi: Những điều hôm qua là quá khứ. Ngày mai là tương lai. Chỉ có hôm nay là hiện tại... Tiếp theo là “tình yêu thương được thể hiện qua những việc làm.” Nhiều anh chị em quyên góp gửi quà giúp đỡ lẫn nhau, với ước vọng chia sẻ tình yêu thương của mình, như Chúa yêu thương chúng ta vô biên. Dường như trong tâm khảm của anh chị em mình, bây giờ là cơ hội để truyền ra Tin Lành cứu rỗi của Chúa Giê-su cho nhiều người – Chúng ta phải thực thi Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-su; và lòng yêu thương của anh chị em khắp nơi và quý ân nhân trong VMB đã gửi đến đồng bào đang gặp nạn...

Chúng tôi lên đường đi đến tận nơi giao tận tay cho người thân yêu của mình, bắt đầu từ Hải Phòng Đến các tỉnh Tây bắc, và tranh thủ mọi cơ hội để rao truyền sự cứu rỗi của Chúa Giê-su, với tâm nguyện, “Đừng bao giờ để đánh mất cơ hội làm chứng về Tin Lành Chúa, mỗi ngày là một dịp tiện..”. Chúa sẽ trở lại. Nên chúng tôi không để lại bất cứ gì nữa... và anh chị em yêu quý (quý ân nhân VMB) của chúng tôi cũng vậy, họ đã hy sinh những bữa cơm ngon, quần áo đẹp, ..., để chúng tôi chuyển tiếp. Những từ “Một ngày nào đó” hoặc “nội trong vài ngày” đã ra khỏi vốn từ ngữ của chúng tôi! Nếu cảm thấy điều gì đáng làm, chúng tôi sẽ làm ngay. Vì biết ngày hôm sau, có thể chúng tôi không còn trên đời này nữa!

Cái ngày hôm sau mà tất cả chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng nó sẽ đến; nhưng ai biết được ngày mai sẽ là gì!? Về phần chúng ta nếu biết ngày mai của mình không bao giờ đến, chúng ta sẽ nói cho những người thân yêu, đồng bào mình biết chúng ta yêu họ rất nhiều, Chúa Giê-su yêu họ vô điều kiện và Ngài muốn cứu họ khỏi sự chết đời đời dưới hỏa ngục. Thừa quý ân nhân, thừa quý Cơ Đốc Nhân, giờ đây mỗi sáng thức dậy, chúng ta hãy cùng tự nhủ: Hôm nay là ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi hơi thở đều là món quà của cuộc sống. Hãy cầu nguyện thay cho những linh hồn mới tiếp nhận Chúa được đứng vững theo Ngài. Xin cầu nguyện cho những tân tín hữu ở Hải Phòng: Ông Chu Trọng Khanh 65t, Đinh thế Doanh 70t, Bùi văn Uyên 60t, Mai văn Sở 79t; Ông Mai văn Thuyết 82t, Đỗ tuyên Ngôn 74t ở Thái Bình; Bà Chăm thị Xương 50t, Lò thị Xin 55t (người Thái trắng) ở Yên Bái. Một lời tâm huyết: “Hôm qua là quá khứ, Ngày mai là tương lai. Chỉ có hôm nay là hiện tại, là món quà mà cuộc sống Chúa ban tặng cho chúng ta.” Lời Chúa dạy, **“Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm-ngôn 19:17). “...Ban cho thì có phúc hơn là nhận lãnh” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35).** Tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta có lòng yêu thương tha nhân! Nguyện Chúa tràn đầy ơn phúc cho tất cả tấm lòng nhân ái của mỗi chúng ta! Amen!

Một tôi tớ Chúa tại miền trung Việt Nam,
Mục sư Nguyễn Bá Nghệ
10/2024

Merry
CHRISTMAS
& HAPPY
NEW YEAR

GIÁO HỘI BÁP TÍT TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM

Missionary Baptist Church of Vietnam

THƯ CẢM ƠN



Kính gửi:

- Quý Mục sư, lãnh đạo Giáo Hội Báp-tít Truyền Giáo Việt Nam
- Quý Mục sư, lãnh đạo Cơ Quan Truyền Giáo Thế Giới (VMB)
- Quý tín hữu, quý ân nhân gần xa

Kính thưa quý vị!

Đất nước Việt Nam của chúng ta nói chung, và cộng đồng người Việt Nam tin Chúa ở khắp nơi trên thế giới nói riêng, đang gồng mình chung tay đứng lên để cùng nhau gánh vác chia sẻ nỗi đau mất mát thiệt hại về con người và tài sản, do cơn siêu bão YAGI tàn quét trong thời gian qua ở một số tỉnh thành của Miền Bắc Việt Nam. Biết bao làng bản, gia đình bị sự đau thương tang tóc phủ trùm, thật đau xót biết bao cho những sự chia ly xảy ra quá đột ngột và kinh hoàng. Vợ mất chồng, chồng mất vợ, con cái mất cha mẹ, và cha mẹ mất con cái, khắp nơi nơi đâu là nỗi đau chất chồng với những giọt nước mắt, tiếng gào thét, rên xiết đến xé lòng.

Tôi thật sự xúc động với lòng biết ơn Chúa, đã được Giáo Hội Báp-tít Truyền Giáo Việt Nam và Cơ quan Truyền Giáo Thế giới (VMB), cùng Thầy Sinh Đặng và một số quý ân nhân là bạn bè của Thầy Sinh Đặng, gồm Ban Nam giới của Hội Thánh Báp-tít Orlando, anh chị Hùng Điêu, chị Túy đã dâng hiến tiền bạc gửi về cứu trợ. Đặc biệt có sự dâng hiến rất rời rộng và nhiệt thành kêu gọi từ Mục sư Jimmy Duy Nguyễn trong cuộc cứu trợ này. Tạ ơn Chúa đã cho tôi nhận lãnh một trọng trách vô cùng to lớn, đầy ý nghĩa cao cả và thiêng liêng, đó là lên đường đi cứu trợ cho cộng đồng con dân Chúa tại các tỉnh thành miền Tây Bắc: tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Tuyên Quang và Điện Biên.

Có thể nói đây là chuyến cứu trợ, mang nhiều dấu ấn và nỗi niềm nặng gánh nhất trong suốt chiều dài của chức vụ tôi. Vượt qua biết bao con đường quanh co, gập ghềnh, lầy lội đầy đá sỏi chông chênh khó khăn. Nhiều đoạn đường dài phải đi bộ lội bùn đất mới có thể đặt chân được vào bản làng cần được cứu trợ. Nhìn những gương mặt thất thần, hoảng loạn, đau đớn, lòng tôi thật sự trào dâng lên nỗi niềm xót xa khôn tả. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời là Cha hay thương xót, ủi an, nâng đỡ, chăm sóc con dân của Ngài, vượt qua những biến cố đầy đau thương này.

Trước sự tang tóc, đổ nát của các gia đình Cơ Đốc cùng với những người đồng bào Việt Nam chưa biết đến Chúa đang cùng hứng chịu cảnh màn trời chiếu đất. Dẫu biết rằng những kẻ thuộc về Đức Chúa Giê-su Christ thì họ đã được trở về quê hương vĩnh cửu là nơi chẳng còn đổ nát nữa. Bên cạnh đó vẫn còn vô vàn những linh hồn bị đưa đến sự chết; điều đó khiến cho lòng tôi đau đớn, trĩu nặng.

Khi đi xuyên qua những bản làng, chứng kiến tận mắt biết bao cuộc đời đang vô vọng, thảm sầu. Những lều trại tạm bợ bằng bạt được dựng lên, để cho những người còn sống sót ở lại trú ẩn trong cơn mưa xối xả, trước những nguy hiểm chực chờ vì những ngọn núi đã bị nứt lở có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Họ phải đối diện với sự thiếu thốn về đồ ăn, nước uống, ốm đau, bệnh tật. Các con trẻ lem luốc, đôi mắt ngơ ngác không biết điều gì đang xảy ra xung quanh mình, không biết tại sao lại không thấy bố mẹ, ông bà và những người thân đâu nữa.

Những năm mờ chôn cất tạm bợ; những xác thân bị vùi lấp chưa tìm thấy được. Những đôi mắt thần thờ, vô hồn ngồi bên dòng sông nhìn theo dòng nước chảy; sự thình lạng câm nín không thốt ra thành lời, thậm chí có người đã bị trầm cảm nặng bởi nỗi ám ảnh mất mát quá lớn.

Được đem phần quà cứu trợ đến với các anh chị em của mình, những đồng tiền mang nặng nỗi niềm

yêu thương vô bờ bến của các quý Mục sư, quý tôi tớ Chúa cùng các quý ân nhân, đã khích lệ, gây dựng và ủi an rất lớn, bởi tình yêu thương của Chúa đã chan chứa, bày tỏ cụ thể cấp kíp, thiết thực nhất. Đáp lại ân tình cao quý đó, những lời cảm ơn, giọt nước mắt rơi xuống, tôi mới càng thấu hiểu rằng: Quả thật, chỉ có Tình Yêu của Chúa, và thông qua Thân thể Đấng Christ tức Hội Thánh trên toàn thế giới, mới có thể chạm đến tận tâm khảm sâu xa và băng bó, rịt lành những vết thương cho những người ở lại, cho những con người chưa biết đến Ngài.

Hơn nửa tháng trôi qua, tôi biết ơn hết thảy các quý tôi tớ Chúa, đã đồng hành và hỗ trợ theo bước chân tôi băng rừng, vượt suối, trèo đèo, lội bùn để mang phần quà cứu trợ đến tận tay các mảnh đời đổ nát, tang thương. Điều đó khiến tôi quên đi mọi mệt, sồn lòng. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban sức lực của Ngài, để tôi có thể hoàn thành được trọng trách mà Ngài đã giao phó.

Với bức tâm thư này, tôi xin thay mặt toàn thể các con cái Chúa tại Việt Nam. Xin chân thành gửi lời tri ân sâu sắc tới Giáo Hội báp-tít Truyền Giáo Việt Nam, cùng Cơ Quan Truyền Giáo Thế Giới (VMB), và các quý ân nhân, con cái Chúa đã dâng hiến tài chính để có thể cứu trợ cho từng hộ gia đình đang gặp phải Bão Lũ Yagi. Cảm ơn hết thảy quý tôi tớ Chúa đã tin cậy, ủy lạo, và sai phái tôi như cánh tay nối dài, và làm ống dẫn phước hạnh cho đồng bào Việt Nam tại quê nhà.

Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lại dư dật, cách bội hậu trên toàn thể quý vị!

Hải Phòng, ngày 06/10/2024
Thân kính trong Christ
TM. Mục sư Ezra Quan

Chịu Khổ Vì Danh Chúa

“Vi tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bày giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” – Rô-ma 8:38-39

Cái khó, cái mỏng của đời,

Hiểm nguy, cay đắng chẳng đời được ta,

Bởi quyền năng Chúa cao xa,

Quan phòng, giải cứu, giữ ta trong Ngài!

Vững tin, cầu nguyện, bền dai,

Vui mừng, chịu khổ, những ngày khó khăn,

Biết rằng có Chúa dất chân,

Thêm ơn thêm sức, luôn gần bên ta!

Tình yêu Thiên Chúa bao la,

Từng ngày bao phủ, thật là yên ninh,

Dẫu trong gian khổ một mình,

Nhưng mà Chúa biết, an bình lạ thay!

Nguyện lòng trung tín mỗi ngày,

Sống theo Đấng Christ, tương lai rạng ngời!

Cố lên, hết sức, bạn ơi,

Vì ta có Chúa đời đời cạnh bên!

Lời Ngài hằng hữu chớ quên,

Cùng nhau hiệp một vượt trên khổ nạn!

Tin Lành – Ân Điển truyền lan,

Tương lai Chúa đến, vinh quanh Nước Trời!

Tiểu Minh Ngọc

Khó, Đắng, Hiểm Và Mỏng Trong Đời

- Trong thiên hạ có hai cái KHÓ: Lên Trời khó, mà cầu cậy nhờ vả người càng khó hơn!
- Trong thiên hạ có hai cái ĐẮNG: Hoàng Liên đắng, mà nghèo kiệt khốn cùng càng đắng hơn.
- Nhân gian có hai cái MỎNG: Giá của mùa Xuân mỏng, mà thói đời càng mỏng hơn.
- Nhân gian có hai cái HIỂM: Núi sông hiểm, mà lòng người càng hiểm hơn.

Lời bàn: “Biết được cái KHÓ, Chịu được cái ĐẮNG, Quen được cái MỎNG, Dò được cái HIỂM mới có thể sống ở đời được.” Đó là quan niệm của người xưa.

Chân Lý Cơ Đốc: **Biết CHÚA; Vâng LỜI CHÚA; Chịu Khổ vì DANH CHÚA, Sống Chết cũng Vì CHÚA**, là người có thể sống được với mọi người và bất cứ nơi đâu, và giúp người khác trở về tin nhận Chúa. Người Cơ Đốc làm được mọi sự nhờ quyền năng và đức tin trọn vẹn nơi Đức Chúa Trời! **“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13); “Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?” (Hê-bơ-rơ 13:6); “Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?” (1 Giăng 5:5).** - ĐHV

Hành Trình Yêu Thương!

“Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ” (I Cô-rinh-tô 13:8)

Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đem yêu thương từ Cao Bằng lan tỏa về Bắc Giang và Hải Dương! Khởi hành từ thành phố Cao Bằng, vượt qua nhiều chặng đường quanh co khúc khuỷu, về đến Thái Nguyên là 8:00 tối. Chúng tôi phải ngủ lại Thái Nguyên để có sức khỏe ngày mai tiếp tục cuộc hành trình!

Vì phải leo đèo lội suối và dầm mưa mấy ngày cho nên tôi bị nghẹt mũi, người mệt mỏi, tay chân rã rời. Tôi nằm xuống chỉ trong giây lát là chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tỉnh dậy lúc 6:00 sáng, không kịp ăn gì chúng tôi vội vã lên đường, chỉ kịp tắt vô lễ đường mua vội mấy ly cà phê để uống trên xe!

Khoảng 10:30 sáng chúng tôi đến Lục Ngạn, Bắc Giang. Cơn bão Yagi đi qua rồi nhưng đã để lại nhiều hậu quả nặng nề, đa số hoa màu mất trắng! 12 gia đình con cái Chúa bị thiệt hại nặng nề đã có mặt chờ đợi đoàn cứu trợ chúng tôi. Gặp chúng tôi ai cũng mừng, họ bắt tay chúng tôi cách thân mật dường như đã thân quen từ lâu! Chúng tôi ân cần thăm hỏi, động viên họ tiếp tục giữ vững đức tin nơi Chúa, cậy nhờ ơn Chúa sửa sang lại nhà cửa, phục hồi lại sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi!

Trao vào tay họ những phần quà yêu thương, Mục sư chủ tịch cầu nguyện chúc phước cho họ xong chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi Hải Dương cho kịp, vì có tới 4 điểm cứu trợ thuộc 2 huyện Nam Sách và Thanh Hà! Chúng tôi đến Nam Sách trước! Quãng đường rất xa, vừa đi vừa cầu nguyện sao cho trời đừng đổ mưa để chúng con chu toàn công việc Cha giao!



25 gia đình bị thiệt hại ở Hợp Tiến đã có mặt chào đón chúng tôi! Chúng tôi có nhiều thì giờ tâm tình với anh chị em ở đây! Họ cho chúng tôi xem những hình ảnh và video cảnh đổ nát hoang tàn và những căn nhà bị tốc mái! Gia đình thầy Tâm là thiệt hại nặng nhất, một căn nhà tan tành, hoa màu mất hết, thiệt hại hàng trăm triệu đồng, nhà ông Vũ Quốc Sự mất nguyên mái nhà, còn nhà ông Lê Sông Cầm thì bay nửa mái! Tôi nhìn qua cửa sổ của Nhà Nguyễn thấy cây cối đổ ngổn ngang, tường rào xây kiên cố cũng không thể đứng vững trước cơn cuồng phong mang tên Yagi. Điều mà chúng tôi tạ ơn Chúa là xung quanh cây đổ, tường đổ nhưng mái Nhà Nguyễn lọt tôn thì không hề có một chút ảnh hưởng gì! Tạ ơn Chúa đã giữ gìn nơi thờ phượng và ghi nhớ danh Ngài!

Chúng tôi tiếp tục đến xã Thanh Lang để cứu trợ cho 3 gia đình bị tốc mái nhà và 4 hộ bị thiệt hại nặng nề về hoa màu! Cô Thêu Trưởng Điểm Nhóm Báp Tít Thanh Lang cùng các hộ gia đình đã ngồi chờ đợi chúng tôi từ rất lâu! Trao quà cứu trợ cho họ, uống vội ly nước chúng tôi tiếp tục đến xã Thanh Sơn! Vợ chồng cô Thêu cứ dặn đi dặn lại: “các Mục sư nhớ cứu trợ xong quay lại nhà em ăn cơm nha”, chúng tôi phải hẹn cô dịp khác vì cứ không còn nhiều thời gian!

Đến Thanh Sơn quý tôi con của Chúa cũng đã có mặt đông đủ! Nơi đây có 3 hộ bị tốc mái, 4 hộ bị thiệt hại về hoa màu! Riêng hộ anh Dũng căn nhà bị tốc mái hoàn toàn còn lại 4 bức tường! Hoàn cảnh anh Dũng quá là khó khăn, vợ chia tay, các con có chồng, anh sống một mình!

Đến Thanh Sơn quý tôi con của Chúa cũng đã có mặt đông đủ! Nơi đây có 3 hộ bị tốc mái, 4 hộ bị thiệt hại về hoa màu! Riêng hộ anh Dũng căn nhà bị tốc mái hoàn toàn còn lại 4 bức tường! Hoàn cảnh anh Dũng quá là khó khăn, vợ chia tay, các con có chồng, anh sống một mình!

Lúc bão ập về anh đang đi làm thuê xa không có ở nhà! Cho nên toàn bộ tài sản hư hại hết, nhìn căn nhà anh thật xót xa!

Chúa cho tôi gặp được cụ Lê Văn Cống và cô Lê Thị Hường và làm chứng về Chúa cho họ, tạ ơn Chúa cả 2 ông cháu đều tin nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình! Trao tận tay những con cái Chúa ở Thanh Sơn món quà yêu thương của các Ân Nhân chúng tôi tiếp tục đến Thanh Xuân, đường không xa cho lắm nhưng bị Google Map dẫn đi lòng vòng không may vào con đường hẹp lại lầy lội, xe bị lún, chúng tôi phải xuống xe cho nhẹ, cuối cùng xe cũng vượt qua vũng bùn lầy, nhưng áo quần của tôi bị văng sinh lấm lem hết!

Tạ ơn Chúa cho chúng tôi đến Thanh Xuân bình an! Nơi đây cũng có 3 gia đình bị thiệt hại nặng nề và hơn 10 hộ bị ảnh hưởng! Mục sư Sáu và anh chị em rất vui mừng đón tiếp chúng tôi bằng những trái ổi rất ngọt. Người Hải Dương thật hiếu khách, ai cũng níu kéo chúng tôi ở lại dùng cơm tối nhưng rất tiếc “đường còn xa quá cho chúng tôi”! Bắt tay họ, khích lệ họ tiếp tục bám chặt lấy Chúa để gây dựng lại nhà cửa, ruộng vườn, trồng trọt và chăn nuôi!

Trời bắt đầu tối, chúng tôi tạm biệt Thanh Xuân để lên đường về Hà Nội, Google Map lại chỉ sai đường đưa chúng tôi đi vòng vòng, xe lại mềm bánh! Vừa đi chúng tôi vừa cầu nguyện xin Chúa gìn giữ chiếc xe đưa chúng con về Hà Nội bình an! Vào 9:30 tối chúng tôi về đến Hà Nội, ai nấy đều đói lả và mệt rã rời. Tấp vô quán mỗi người kêu đĩa cơm rang ăn cho no bụng!

Thật cảm tạ và biết ơn Chúa vô cùng đã

đồng hành với chúng con! Cảm ơn quý Ân Nhân và quý tôi con của Chúa đã chung tay với Tổng Hội Báp Tít Việt Nam! Cảm ơn Thầy Dương Văn Tuân đã dâng chiếc xe bán tải của mình vừa chở chúng tôi vừa chở hàng cứu trợ vượt qua mọi cung đường khó khăn hiểm trở.

Tạ ơn Chúa toàn bộ số tiền quý Ân Nhân dâng hiến chúng tôi đều dùng vào việc cứu trợ, chỉ phải chi tiền xăng dầu và tiền phí cầu đường cho xe Thầy Tuân mà thôi! Còn các khoản chi khác như ăn, uống, ngủ nghỉ chúng tôi đều chi vào tiền ngân quỹ của Tổng Hội.

Kết thúc 8 ngày hành trình cứu trợ, đi qua nhiều tỉnh thành, vượt qua tổng cộng 1.400 km, phải đối diện với nhiều nỗi lo lắng như mưa gió sạt lở, hiểm nguy luôn rình rập bên mình! Chúa cho tôi thấy một điều, tiền bạc, của cải không bao giờ là chắc chắn, ngay cả mạng sống của mình thật mong manh! Chúng ta không thể mang theo tiền bạc, của cải vật chất lên Thiên Đàng khi chúng ta qua đời. Nhưng chúng ta có thể gửi những thứ đó lên Thiên Đàng khi chúng ta còn sống bằng sự dâng hiến và cứu giúp người khác!

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn hết thầy quý Ân Nhân và quý tôi con của Chúa đã chung tay với Tổng Hội Báp Tít Việt Nam để làm công việc yêu thương này! **“Người có của, kẻ có công chúng ta đều được chung phần Ân Điển của Chúa trên Thiên Đàng!”**

Trân Trọng Biết ơn!

Sài Gòn, đêm 26/09/2024

Mục sư Nguyễn Công Thành

“Thật dễ dàng để sống ít nhiều trong sự tận hưởng ân điển miễn phí của Chúa, nhưng lại không nhận ra rằng chúng ta được kêu gọi để hoàn thành một mục đích do Chúa chỉ định.”

- Duncan Campbell

“Chúng ta đang hướng tới cùng một mục tiêu. Nếu bạn đi xa hơn tôi, thì đó cũng là lợi thế của tôi, vì chúng ta là một. Tất cả chúng ta đang làm việc vì một mục đích chung và vì vinh hiển của một Vua.” - John Bevere

Huấn Luyện Môn Đệ Hóa Lãnh Đạo

Tạ ơn Chúa, Ngài luôn có chương trình tốt nhất trên mỗi đời sống chúng ta! Chúa đã đẩy lên những môn đệ yêu mến Ngài, sẵn sàng hầu việc Chúa, và ao ước được huấn luyện trước khi thi hành Đại Mạng Lệnh của Ngài một cách có kết quả theo ý Chúa! Cảm tạ Chúa đã cho VMB và VBTS hiệp tác trong việc huấn luyện các tín hữu tại những hội thánh địa phương, nhằm thi thành Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-su tại Việt Nam.

Hiện nay, tại Việt Nam đang có nhu cầu cần huấn luyện cho các nhân sự địa phương trong vai trò lãnh đạo hội thánh và lãnh đạo con dân Chúa đi ra làm chứng đạo. Cụ thể là tại Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân Cà Mau, do MS Mai Minh Quyền quản nhiệm, có nhiều nhân sự cần huấn luyện cẩn thận các môn học lãnh đạo. Do đó, trong tháng 11, 2024, VBTS đã sai phái MSNC Quách Lâm đến đây, để huấn luyện khóa học đầu tiên, với lịch học như sau:

Thời gian huấn luyện: 3 ngày (mỗi ngày 8 tiếng, tổng cộng là 24 tiếng)

Nội dung:

1. Tài Liệu NHỮNG ĐIỀU CHÚNG TA TIN
 2. Bảy Bước Dành cho Tân Tín Hữu
- Số người tham dự: 30 nhân sự

Tạ ơn Chúa, sau khi khóa học kết thúc, mọi người vui thỏa, được khích lệ nhiều, vì tài liệu giúp họ hiểu rõ hơn về niềm tin, những tín lý. Đồng thời, khóa học này đã giúp họ được trang bị cho những buổi Truyền Giảng Giáng Sinh vào tháng 12 này; và họ có thể cùng Hội Thánh môn đệ hoá những người mới tin Chúa, qua tài liệu mà họ đã được học.

MS Quyền và toàn thể Hội Thánh cảm ơn VBTS và VMB đã giúp đỡ khóa huấn luyện này! Xin quý vị nhớ đến Hội Thánh này cũng như các Hội Thánh trong mùa Giáng Sinh, những buổi truyền giảng, và công tác môn đồ hóa sau đó; hầu cho công việc mở mang Nước Trời được kết quả tốt tại Việt Nam! Chân thành cảm ơn quý vị! Kính chúc quý vị và gia đình một mùa Giáng Sinh phước hạnh trong hồng ân đời đời của Chúa Giê-su!

Mừng Chúa Giê-su giáng sinh 2024!
VMB-VN



“Nguyên xin lời của Đấng Christ ở đây trong lòng anh em, và anh em đừng đặt mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.” – Cô-lô-se 3:16



Nữ Truyền Giáo Đến Alaska Cô Valeria Sherard (1923-2007)

Cô Valeria Sherard (Va-LAIR-uh SHARE-id) sinh ra ở vùng nông thôn Mississippi vào năm 1923. Với cha là một người nông dân và mẹ là giáo viên, cô lớn lên trong tình yêu thiên nhiên và sách vở. Tuổi thơ của cô gắn liền với các buổi lễ tại nhà thờ Baptist địa phương và bao gồm cả thời gian cầu nguyện cùng gia đình vào mỗi buổi tối. Cô trở thành một Cơ đốc nhân vào năm 12 tuổi và được làm báp-tem trong một ao nước.

Cô Valeria biết rằng Chúa đang phán với cô về các sứ mệnh trong năm đầu tiên học đại học, nhưng mãi đến khoảng bảy năm sau và vào thời điểm cha của cô qua đời, cô mới theo đuổi tiếng gọi của Chúa. Thay vì quay lại năm thứ năm giảng dạy khoa học xã hội tại một trường trung học ở Mississippi, cô đã đáp lại tiếng gọi của Chúa để đi truyền giáo, bằng cách vào Chứng viện Thần học Baptist New Orleans, cô tốt nghiệp bằng Thạc Sĩ Giáo Dục Tôn Giáo vào năm 1952.

Cơ Quan Truyền giáo Nội Địa (Home Mission Board – HMB, ngày nay là Cơ Quan Truyền giáo Bắc Mỹ - NAMB) đã yêu cầu cô phục vụ với tư cách là một nhà truyền giáo mùa hè tại Anchorage, Alaska, tại Hội Thánh Báp-tít Đức Tin (Faith Baptist Church). Đây là một trong 12 Hội Thánh và Mục Vụ Báp-tít Nam Phương duy nhất trên toàn bộ lãnh thổ tiểu bang Alaska. Với hơn 11 ngàn dân cư, Anchorage là thị trấn lớn nhất tại Alaska.

Phản ứng ban đầu của cô là không. Một lý do là cô sợ đi máy bay. Nhưng sau khi cầu nguyện về điều đó, cô đã thay đổi quyết định. Cô đã mong đợi sẽ phục vụ 10 tuần; một nhiệm kỳ dài hơn được cho là không phù hợp với một phụ nữ độc thân ở Alaska, nơi được coi là vùng đất hoang dã và sẽ không trở thành tiểu bang thứ 49 cho đến năm 1959.

Vào mùa hè năm 1952, Chúa đã xác nhận sự chỉ dẫn của Ngài đối với cuộc đời của Valeria khi một mục sư yêu

cầu cô phục vụ tại Hiệp hội Chugach (CHOO-gatch) ở Anchorage. “Chúng tôi sẽ không để cô chết đói,” vị mục sư đã đảm bảo với cô. Trước khi thời gian ở Alaska kết thúc, cô Valeria đã được bổ nhiệm làm giám đốc truyền giáo cho hiệp hội đó.

Nhà Truyền Giáo Đi Bộ

Cô Valeria được biết đến với cái tên “nhà truyền giáo đi bộ” khi cô đi giữa các nhà thờ Baptist nhỏ đang gặp khó khăn và các nhà truyền giáo. (Khi Nhà thờ Baptist Calvary tặng cô một chiếc xe hơi vào năm 1954, cô đã học lái xe.)

Trong ba năm, cô đã đi thăm viếng, làm việc với các trại hè và Thánh Kinh Hè (VBS), và dạy các khóa học Kinh Thánh. Dưới sự hướng dẫn của cô, công tác tiếp cận những người trẻ tuổi đã phát triển mạnh mẽ. Cô nhận được 75 đô-la mỗi tháng.

Sự phục vụ, tại mục vụ Bản địa ở Anchorage, đã mở mắt cô Valeria về những người dân bản địa ở Alaska, và cô cảm thấy Chúa đang thay đổi sự kêu gọi của cô. Cô đã chờ đợi Ngài mở ra một cánh cửa khác.

Năm 1954, cô được yêu cầu giúp lãnh đạo mục vụ VBS tại ngôi làng Kotzebue ở phía tây Iñupiat. Mùa hè năm sau đó, khi được Hiệp hội Chugach cho cô nghỉ phép, cô được HMB bổ nhiệm đi truyền giáo mùa hè tại Selawik, một ngôi làng khác, ở phía tây.

Khi cô Valeria không nấu ăn cho những người đàn ông đang xây dựng nhà truyền giáo mới đến ở Selawik, cô đã đến thăm người dân, tìm hiểu phong tục và ngôn ngữ của họ. Chỗ ở của cô — một cabin (nhà sàn) một phòng với ổ khóa cửa không

chắc lăm và tiếng chó sói tru ở đằng xa — khiến cô sợ hãi, nhưng cô cảm thấy an ủi khi đọc lời tiên tri *Ê-sai 41:10*, “**Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bỏ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay**



hữu công bình tạ mà nâng đỡ ngời.”

Những hiểu lầm và sai lầm về văn hóa, cũng như sự ngờ vực của người bản xứ đối với bất kỳ ai hoặc bất kỳ điều gì của Báp-tít, là thức ăn cho sự nản lòng. Nhưng sau một năm trôi qua, đã có một người tuyên xưng đức tin đầu tiên.

Nhà Truyền Giáo Khu Vực

Cuối mùa hè năm 1955, cô Valeria được bổ nhiệm làm nhà truyền giáo của HMB tại Selawik, khi Hội đồng Truyền giáo Nội địa quyết định bỏ qua quy tắc cũ của mình, rằng Alaska là nơi không phù hợp để một phụ nữ độc thân phục vụ lâu dài.

Sau ba năm, cô chuyển đến Kiana, nơi cô sống trong 17 năm tiếp theo, nơi cô phục vụ người dân bản địa Alaska. Đi lại bằng máy bay và đôi khi được kéo bằng xe trượt tuyết do những con chó kéo, cô đã khích lệ những người tin Chúa và chia sẻ về Đấng Christ ở những ngôi làng Bắc Cực như Selawik, Kiana, Kobuk, Shungnak và Ambler.

Mặc dù không có năng khiếu âm nhạc, cô đã học chơi đàn organ bơm hơi. Cô đã đi thăm viếng, thực hiện các hoạt động truyền giáo, phân phát truyền đạo đơn, và Kinh thánh, và dạy các bài học Kinh Thánh vào sáng Chúa Nhật, tối Chúa Nhật và tối Thứ Tư. Cô mong muốn nhìn thấy một sứ mệnh, có Chúa Giê-su làm trung tâm, luôn ở trong trái tim của mọi ngôi làng tại Alaska. Cô được những người dân bản địa biết đến, yêu mến, và tin tưởng.

Năm 1975, cô Valeria chuyển đến Fairbanks, nơi cô phải thích nghi với điện thoại, giao thông, và bếp điện. Chức danh mới của cô là “nhà truyền giáo khu vực” cho người dân bản địa, những người mà cô vẫn tiếp tục yêu thương bằng cách tìm kiếm họ để chia sẻ về Đấng Christ và đáp ứng nhu cầu của họ.

Chuyển đến Anchorage vào năm 1985, cô phục vụ tại Bệnh Viện Sức Khỏe Bản Địa Công Cộng Hoa Kỳ. Cô là nguồn an ủi lớn cho nhiều bệnh nhân và gia đình của họ, những người mà cô biết từ quê nhà của họ.

Mặc dù đã nghỉ hưu vào năm 1990, sau 35 năm làm chức vụ truyền giáo, cô Valeria vẫn tiếp tục làm tình nguyện viên tại bệnh viện cho đến khi cô bắt đầu có dấu hiệu của bệnh Alzheimer vào năm 1999. Cô đã được chuyển về quê nhà tại Mississippi, và sống ở đó cho đến khi cô về với

Chúa vào năm 2007, hưởng thọ 83 tuổi.

Khi Hiệp Hội Báp-tít Alaska (Alaska Baptist Convention) chọn tên gọi cho Chương Trình Dâng Hiến Truyền Giáo Tiểu Bang vào năm 1977, họ đã nhất trí chọn tên của cô Valeria Sherard, vì tình yêu của cô dành cho Chúa và cho những người đầu tiên gọi Alaska là quê hương. Cô đã phục vụ với sự chắc chắn này: **“Những vấn đề có vẻ lớn, nhưng Chúa của tôi còn lớn hơn! Với Ngài, không có việc gì là không thể thực hiện.”**

Tấm lòng tận hiến, kiên trì theo đuổi sự kêu gọi của Chúa, cô Valeria đã xong cuộc chạy, hoàn thành công việc truyền giáo Chúa gia phó, một cách thỏa lòng và làm sáng Danh Chúa! Thật như cô đã kinh nghiệm, không có việc gì khó đối với Chúa cả, nhưng chúng ta làm được mọi sự, nhờ Chúa ban thêm sức cho chúng ta (Phi-líp 4:13).

Cuộc đời truyền giáo của cô Valeria Sherard đã bày tỏ quyền năng và chương trình tuyệt vời cho cô Valeria. Những gì chúng ta nghĩ không thể xảy ra, không thể thực hiện; nhưng đối với Chúa, Đấng toàn năng, Ngài làm những việc chúng ta không thể suy tưởng được. Ngài đã sai phái một người phụ nữ miền Nam Hoa Kỳ, độc thân, sống ở thị trấn nhỏ, nhưng lại có thể phục vụ Chúa ở nơi xa nhất về phía bắc – Alaska, và hết lòng hầu việc Chúa và phục vụ tha nhân! Tạ ơn Chúa, Ngài có thể dùng bất cứ ai cho công việc truyền giáo! Chúng ta có sẵn sàng chưa? Đã nghe lời kêu gọi đi chứng đạo, truyền ra Tin Lành của Chúa Giê-su đến mọi người chưa? Nguyên xin Chúa giúp chúng con hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà biết rõ ý Chúa cho chúng con và thi hành cách trọn vẹn; hầu cho Tin Lành được truyền đến muôn dân! **“Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời; Nguyện sự vinh hiển Chúa trở cao hơn cả trái đất” (Thi-thiên 57:5).** **“...nguyện các dân ngoại khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Chúa” (Thi-thiên 67:3).** Tạ ơn Chúa! Amen!

Ngọc Huỳnh Bích

Tài liệu tham khảo: Meghan Bowker, “One Woman’s Call To The Arctic - The Valeria Sherard State Missions Offering of Alaska”, Mission Mosaic, November 2024, page 12-13.

Sinh Hoạt CTHB – VMB

Cảm tạ Chúa đã cho Chương Trình Học Bổng (CTHB-VMB) hỗ trợ học bổng cho 114 em từ lớp 6 đến Đại Học, niên học 2024-2025. Tiền học bổng chủ yếu là giúp giảm bớt gánh nặng tài chánh cho gia đình những người hầu việc Chúa và khích lệ các em có điều kiện để tiến thân trong việc học. Ngoài ra, CTHB - VMB cũng quan tâm đến việc hướng dẫn các em phát triển tâm linh và kết nối với nhau. Chính vì vậy, chúng tôi đã có những buổi gặp gỡ với nhau online và có những sinh hoạt để gần gũi với các em.

Vào thứ Bảy, ngày 5 tháng 10, 2024 chúng tôi đã có hai buổi tiếp xúc với gần 30 em sinh viên đại học và cao đẳng. Các em có dịp giới thiệu và làm quen với nhau. Sau đó chúng tôi sắp xếp các em vào nhóm tế bào để có dịp thông tin, liên lạc, và sinh hoạt với nhau. Đây là bước đầu tiên trong sự kết nối các em sinh viên. Vào Thứ Bảy, ngày 16 tháng 11, 2024, chúng tôi tiếp tục tổ chức lần gặp mặt thứ nhì để trao đổi thêm về sinh hoạt nhóm nhỏ và nhận góp ý từ các em. Sau đó có thời gian tâm tình với Mục sư Nguyễn Vũ, là người rất nhiệt tình trong mục vụ thế hệ trẻ. Mục sư đã chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực trong bước đường theo Chúa và hầu việc Ngài. Tiếp theo, có phần vấn đáp qua chat và lời chia sẻ từ một số các em sinh viên. Sự tương tác đã diễn ra khá tốt trong 90 phút gần gũi với nhau online. Mong rằng trong những ngày tới các em sẽ có dịp sinh hoạt và cùng làm việc với VMB để dự phần giúp đỡ các em phía sau mình.

Trong thứ Sáu, ngày 29 tháng 11, chúng tôi có 2 buổi họp mặt với học sinh lớp 11 và 12, gồm 24 em đến từ cả ba miền. Theo mô hình kết nối các em sinh viên, mục đích của CTHB-VMB cũng muốn tạo cơ hội để các em lớp 11-12 được gần gũi với VMB và để VMB có thể giúp đỡ hướng dẫn các em trong bước kế tiếp sau trung học. Đây là giai đoạn khá quan trọng của các em. Cho nên, chúng tôi tiếp xúc trực tiếp với các em, lắng nghe và ghi nhận những nhu cầu của các em. Chúng tôi có thể sắp xếp thực hiện những sinh hoạt thiết thực như: Giúp hướng dẫn các em trên bước đường kết tiếp, trong quyết định tiếp tục học, hay tìm việc làm, hoặc định hướng nghề nghiệp, hay dẫn thân hầu việc Chúa.

Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc kết nối và hướng dẫn các em. Một trong những dự định là sẽ mở lớp dạy Anh Ngữ căn bản cho các em ở trình độ trung học hay cao hơn. Cảm tạ Chúa đã có một người bạn trẻ tình nguyện cộng tác với chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi đang có một lớp học Kinh Thánh Tiếng Anh qua sách “Sức Mạnh Tâm Linh” của ông Ted Lindwall. Trình độ lớp này tương đối cao, lớp có được 6 em đang theo học khá đều đặn. Chúng tôi cũng thực hiện Quyển Niên Giám đầu tiên vào năm trước và sẽ tiếp tục cập nhật trong năm nay.

VMB rất được khích lệ vì sự hỗ trợ của các ân nhân, hội thánh quan tâm đến thế hệ tương lai qua sự cầu nguyện và dâng hiến. Các em nhận học bổng rất biết ơn quý vị. Xin quý vị tiếp tục đồng hành với chúng tôi. Tạ ơn Chúa cho sự hiệp tác của quý vị! Xin Chúa ban ơn dư dật lại cho quý vị!

Ban Điều Hành CTHB - VMB



Hình các em nhận được học bổng trong một buổi gặp mặt và thư cảm ơn từ một em sinh viên.



Vài Hình Ảnh Các Sinh Hoạt Gần Đây



Dallas, TX – Walkathon 2024



Salt Lake City, UT

“Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.” – Ê-phê-sô 5:1-2

“Khi chúng ta đến với Đấng Christ, chúng ta không còn là người quan trọng nhất trên thế giới đối với chúng ta nữa; Đấng Christ là người quan trọng nhất. Thay vì chỉ sống cho chính mình, chúng ta có một mục tiêu cao hơn: sống cho Chúa Giê-su.” - Billy Graham



Baton Rouge, LA



Chương trình huấn luyện Cấp Cứu Sơ Đẳng và Phát Tủ Thuốc cho các Nhóm và Hội Thánh

